

I SKYGGEN AF JERNKORSET

Bedømmelsesgennemsnit: 2.7

Deltog ikke	70 %	(7)	
1. Dårligt arrangement - ligger under forventninger og standard til et Klubbenarrangement	0% ()		
2. Lever ikke helt op til forventningerne til et arrangement i Klubben regi	10 %	(1)	
3. Et godt arrangement, det absolut var værd at bruge en aften på	20 %	(2)	
4. Et arrangement ud over det sædvanlige, med overraskelser og stor oplevelsesværdi	0% ()		
5. Den ultimative oplevelse - et overraskende og fornyende arrangement	0% ()		

Referat af Klubbens møde den 8.5.2008.

Under overskriften "I skyggen af jernkorset. En fantastisk beretning om danskeren Helge Fjelde, der under 2. verdenskrig meldte sig til Frikorps Danmark og kæmpede på tyskernes side på Østfronten" havde vi besøg af Jens Fjelde, som til dagligt er fængselsfunktionær på Kærshovedgaard.

Jens, der er født i 1953, har i sine første 14 leveår været uvidende omkring sin far, Helge Fjeldes fortid. Men ved faderens død i 1967, kom bl.a. jernkorset frem i de efterladte ting som Jens fandt. Dette blev starten på en lang søgen tilbage i tiden for at få et nuanceret billede frem fra krigstiden. I dag mange år senere er Jens i besiddelse af megen dokumentation fra de mange års research – og dette har resulteret i, at han har udgivet 2 bøger, der belyser faderens oplevelser. Bøgerne hedder "I skyggen af jernkorset" og "Berlin – 1945" – er de bare halv så godt beskrevet, som Jens' levende beretning omkring emnet – så er de bestemt værd at læse...

Jens "optrådte på slap line" med videoklip fra krigen og indslag med ham selv fra DR 1 og TV Midt-Vest i interviews omkring bogudgivelserne, overheads, bøger samt en del andet materiale han havde medbragt og nogle få hovedlinier i et glimrende foredrag kunne være følgende:

Frikorps Danmark, var faktisk et korps den danske regering støttede op omkring da det søgte frivillige unge danske mænd i 1941. Man troede at kommandoen var dansk og ligeså med sproget og uniformen. 12.000 søgte optagelse, heriblandt Helge Fjelde, der som så mange andre unge mænd på 21 år søgte efter udfordringer og spænding i tilværelsen. 6.000 kunne bruges – resten havde været straffet m.m. og blev sorteret fra.

Det skulle dog senere vise sig, at Frikorps Danmark blev det senere så berygtede Waffen SS – Hitlers sorte korps. Sproget var tysk ligesom uniformen var det. Og belønningen for deltagelse var senere jordbesiddelser i Rusland.

Efter at være kommet til skade i kamp, mistede Helge Fjelde synes på det ene øje og fik læderet sin ene hånd, hvorfor han kom tilbage til Danmark og blev brugt som tolk for Gestapo i Rungsted.

I 1944 opløses Frikorps Danmark – og Helge Fjelde kaldes til Berlin for at forsvare "Førerbunkeren".

I 1945 tages han til fange af russerne og kommer i russisk fangelejr fra 45' til 46, hvor han flygter til Flensborg. Her tages han dog til fange af det danske rigspoliti, der idømmer han 12 års fængsel til trods for at den danske regering i sin tid gav tilladelse/velsignelse til, at man gik ind i Frikorpset. I 1951 bliver han dog kongelig benådet og lever i efter krigsårene et "almindeligt liv" – dog altid med hans skjulte hemmelighed, som siden hen er gået op for Jens Fjelde.

Jens har gennem årene gjort meget for at kontakte ligestillede, der også er børn af danskere, der har kæmpet på "den forkerte side" under krigen. Dette har bl.a. været medvirkende til, at han har fået et kæmpe netværk, men også en unik mulighed for at komme meget dybt i sin research. Jens' slut replik var, at han har udgivet bøgerne, for at vise at, han har mod til at sige sandheden – til trods for at den måske er ilde hørt. For her er tale om et meget specielt stykke af Danmarks historie, der er fortiet i mange år...

Jens blev behørigt klappet ud af salen efter et godt og spændende foredrag. Endelig blev der sagt på gensyn, idet vi jo i efteråret regner med et ude-arrangement netop på Kærshovedgård, hvor Jens vil være tilstede som "tur-guide" i hans daglige arbejdsomgivelser...

For referat/Ulrik Petersen